



ISSN 1303-3387



# Kutadgubilig

FELSEFE - BİLİM ARAŞTIRMALARI

12  
KASIM 2007

Ş. TEOMAN DURALI

**Maneviyâtın Fenomenolojisi İlk Basılışının  
İkiyüzüncü Yıldönümü**

MANEVİYÂTIN FENOMENOLOJİSİ  
İLK BASILIŞININ İKİYÜZÜNCÜ YILDÖNÜMÜ

Ş. Teoman Duralı\*

System  
der  
Wissenschaft  
von

Ge. Wilh. Fr. Hegel

D. n. Professor der Philosophie zu Jena,  
der Herzogl. Minnungs. Societät dasselbst Assessore  
und andrer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

Erster Theil,

die

Phänomenologie des Geistes.

---

Bamberg und Würzburg,  
bey Joseph Anton Goebhardt,  
1807.

\* Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü.

The Two-hundredth Anniversary of the First Publication of  
**THE PHENOMENOLOGY OF SPIRIT**

Full Title: "System of Science. First Part, the Phenomenology of Spirit".

### ABSTRACT

This work is a monument to metaphysics and Hegel's masterpiece. It expounds the epitome of the speculative metaphysical system and deals mainly with the occurrence of consciousness out of the historical development of the mind —the German word *Geist* has connotations of both 'spirit' and 'mind' in English. It treats the principal questions —like spirit, mind, consciousness, self-consciousness, history, civilization— of metaphysics, ethics, politics and reintroduces philosophy's ancient method of dialectics with a new face-lift. All these factors cause "*the Phenomenology of Spirit*" to become the milestone of German idealism in particular and, in a more general sense, the modern European history of philosophy.

"*The Phenomenology of Spirit*" is a notoriously complex and even, if we may dare to say so, the most complicated piece of reading in philosophy, so much so that Hegel's contemporaneous out-and-out adversary, the great German philosopher Arthur Schopenhauer, made the harshest possible commentary on "*the Phenomenology of Spirit*": "If I were to say that the so-called philosophy of this fellow Hegel is a colossal piece of mystification which will yet provide posterity with an inexhaustible theme for laughter at our times, that it is a *pseudo-philosophy* paralyzing all mental powers, stifling all real thinking, and, by the most outrageous misuse of language, putting in its place the most hollow and senseless, thoughtless, and, as is confirmed by its success, most stupefying verbiage, I should be quite right. Further, if I were to say that this summus philosophus [...] scribbled nonsense quite unlike any mortal before him, so that whoever could read his most eulogized work, the so-called "*Phenomenology of the Mind*", without feeling as if he were in a madhouse, would qualify as an inmate for *Bedlam*, I should be no less right."

Arthur Schopenhauer, "On the Basis of Morality", pp 15-16.

**Keywords:** Philosophy, metaphysics, spirit/mind, dialectics, history, ethics, politics, science.

### ÖZET

İlk basılışının iki yüzüncü yılını idrak ettiğimiz eser, Hegel'in, spekula-

tif metafiziğe ait zihnin(Geist), tarihî gelişimin araştıran başyapıtıdır. Eserde, metafiziğin ruh, zihin, bilinç, öz-bilinç, tarih ve medeniyet gibi temel kavramları yanında ahlak, siyaset ve kadim felsefenin diyalektik yönteminin yeni bir incelemesi yapılır. Bu özellikleriyle eser, özelde Alman idealizminin genelde Avrupa felsefesinin köşe taşlarından biri olmuştur. Öte yandan Alman filozofu Arthur Schopenhauer'un de işaret ettiği gibi son derece gırift olan eser, felsefede okunması en zor yapıtlardan birisidir.

**Anahtar sözler:** Felsefe, metafizik, dialektik, maneviyât, maddiyât, tarih, ahlâk, siyâset, bilim.

(1) “*Maneviyâtın Fenomenolojisi*” ne anlaşılmaz yahut en azından erbabî anlıyorsa bile, çetin ceviz bir terkip! Niye? Görülenler (fenomen) yahut duyumlanabilirlikler (aisthesis) dünyasını göz önüne serme derdinde değil de ondan.

Görülür-duyulur cinsten olup bitenler dünyasına gerçeklik diyoruz. Görülür-duyumlanır ölçülp biçilebilir olayların doldurduğunu düşündüğümüz topyekûn uzam (Fr extension) evrendir (univers). Peki, bu evren tek başına ilksizliktenberi varolup sonsuzluğa akan süreçmidir?

Galilei–Descartes–sonrası Yeniçağ maddecilik–mekanikcilik dünyatasavvuru evren ilksizlikten sonsuzluğa yol alan maddî–mekanik süreçler bütünüdür. Her süreç, belli bir ‘selef–süreç’ten, genellikle, kendi yol açtığı bir ‘halef–sürec’e değişip dönüşmektedir. İşte, Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770 – 1831), bahsettiğimiz Yeniçağ dünyatasavvuru ile ~görüşüne karşı çıkmış, seçenek bir felsefe (–bilim diyemiyoruz) ortaya koymak istemiştir.

(2) İzini geçmişte Orrtaçağın klasik devrine deðin gerisin geriye izleyebildiðimiz Alman felsefesi mistiklikten metafiziğe<sup>1</sup> doğru yol almıştır. Metafiziğin en koyulaþlığı, yoğunlaşlığı dönemlerde bile, mistiklik kendini duyurmaþa devam etmiştir.

Metafiziğin baş belirleyicisi akıl, ari duru gidimli düşünme akışı ile onun verimi olan temellendirilme ile delillendirilmeye açık düşünceyi boşandırır. Metafiziğin tersine mistiklikte akıl, farklı seviyedeki düzlemlere (Fr plate-forme) iner yahut çıkar; yanî hep ön planda bulunmaz. Daha da önemlisi, mistiklikte hakîkata dair bilgi (irfan) vebî olarak görülür, kabul edilir. Buna karşılık metafizikte gerçeklige ve hattâ kısmen de olsa, hakîkata ilişkin bilgiler, kesbîdir.

Mistikliğin, metafiziğe bulaþmasından ortaya çıkan çığra idealism

<sup>1</sup> Büyük Albert (Albertus Magnus: 1200 – 1280), Meister Eckhart von Hochheim (1260 – 1328), Kues’li Nikolaus (von Kues: 1401 – 1464).

demek yerindedir. İdealist felsefe tarzı, spekulatif metafizik sisteme odaklanmıştır. Filvaki positiv tavırı filosof-bilimadamına spekulatif metafizik kabule şayâن değildir. Nitekim bunun delîlini Immanuel Kant'ın (1724 – 1804) “*Salt Akıl Eleştirisî*”nin “Giriş”inde buluyoruz. “...Metafiziğin esâs gâyesi doğrultusunda İdealism, nice masûm gözükürse gözüksün — aslında hiç de öyle olmamakla birlikte — evvelemirde içimizdeki duygunun bile, bilgi malzemesini kendisinden devşirdiği dışımızdaki şeylerin varlığını düpedüz inanç konusu kılmayı, dışımızdakilerin varolduğunu şüpheyle karşılaşanlara da tatmîn edici kanıtlarla karşı çıkamaması, gerek felsefe gerekse insan akı için bir rezâlettir...” —XXXIX.<sup>2</sup>

Eckart Ustadan sonra mistiklikten metafiziğe doğru yol alan, öncelikle de Büyük Alber'ten itibâren biçimlenen Alman felsefesinin hâkim rengi, idealist olmuştur. Bu mistigimsi idealist özelliğiyile Alman felsefesi, Fars filosofu Şehabeddîn Sühreverdi'nin (1154 – 1191) başını çektiği İsrâkiye çığrı ile İspanya doğumlu Arap filosofu Muhiddîn İbn Arabî (1165 – 1240) gibi, İslâm felsefesinin bir kesimi hâriç, Batılı gelenekler arasında tektir, özgündür. Çağlar boyu mistik–idealist renginden fazla bir şey yitirmeyen Alman metafiziğinin şâhikasını “Maneviyâtın Fenomenolojisi” teşkil eder. Daha kitabının başlığıyla Hegel, maddecileşip mekanikleşen Yeniçağ Batı Avrupa medeniyetine meydan okumuştur.

Peki, maneviyât nedir? Maddenin açıklama imkânları çerçevesine girmeyen ne varsa, odur. Bu nedenle, bir bakıma, maneviyât, olumsuz bir istilâh/terim görünümünü sergilemektedir.

Hareket eden yahut edebilen uzamlı varolanın temel birimi maddedir. Yirminci yüzyıl başlarına deðin bahsi geçen birim, atom şeklinde anılagelinmiş, bilâhare atomaltı tâneçikler onun yerini almışlardır. Maddeye dayanılarak girişilen nedensel açıklamaların çerçevesi dar olup bizleri ziyâdesiyle uzaklara taşımayıp derinlere indirmez. Maneviyâta gelince; onun önü sonu yoktur. Bundan dolayı geçmişin kalburüstü metafizikcileri varlık öğretisinde maneviyâti ‘kaldıraç’ niyetine kullanmışlardır.

Maneviyâtcı idealistlerin indinde maddenin açıklama kapsamına girmeyen ne varsa, maneviyâttan sayılmıştır. Gelgelelim onlar, bununla da kalmamışlardır. Gottfried Wilhelm Leibniz'in (1646 – 1716), *monad* öğretisinde yaptığı üzere, maddeyi de maneviyâttan türetip onun açısından açıklamağı denemişlerdir.

Nedir, öyleyse, açıklayıcılık bâbından onu böylesine güçlü kılan? Kısaca, görülür–duyular, ölçülüp biçilir şartlarla kısıtlanmış olmayışıdır. Düşünmenin konusu varlık, onun tümü tamamı da âlemdir. Harekete geçme düzlemimizi böyle belirleyince, varlığı mutlak anlamda kaplamış kılmuş; dolayısıyla duyumlanabilirlikler evrenini de varlığın kaplamına dahil etmiş

<sup>2</sup> Ayrıca bkz: Teoman Durak, “Vefâtının İkinci Yılında Tarihte en Önemli Fikir Binâclarından Birinin Mimâri Immanuel Kant'ı Anarken” VI, “Kutadgubiliğ”te, 12. sayı, İstanbul, ekim 2007.

oluyoruz. Fakat, duyular cinsten olmayanlar onun kaplamındadır. Bunları sadece düşünüyoruz yahut düşünebiliriz. Şu durumda düşündüğümüz, düşünebildiğimiz, duyumlayıp duyumlayabildiğimiz âlemin hakîkatindandır. ‘Âlemin hakîkatı maneviyâttır. İmdi maneviyât, hakîkatı da gerçekliği de kapsar. Zirâ onların hepsi düşünmemeye konu olur yahut olabilir. Görüldüğü gibi, maneviyâtin birinci derecedeki devindireni (Fr dynamo) düşünme yahut düşünülebilirliktir. Maneviyâti düşünmeden, ondan daha fazla açık kılan yahut kılabilen etken yoktur. Duyumlanırlık, ‘bu-dünya’ya, bâhusus yeryüzüne ilişkindir. Oysa düşünebilirliğin sonu sınırı var mıdır? Varsa bile, kestirilemez.

Düşünmenin çeşitli seviyeleri bulunur. En üstünü felsefeye düşünmedir. Aklin, felsefe düzlemindeki düşünüşü dialektik olur. İmdi *Hegel*, bizlere yukarıda bahsettiklerimizi anlattıktan sonra, metafiziğin yönteminin dialektik olduğunu bildirmiştir. Maneviyâtin düşünme dokusunu dialektik oluşturur. Bunun da en bârîz izhâri fikirdir (*idée*). *Kant*’ın bildirdiği üzere, fikir, salt kavramdır. Fikir, şu durumda algıdan bağımsızdır. Kavramın algıyla dolmasından yahut doldurulmasından düşünce ortaya çıkar. İşlemi yürüten akıl, görünür olayın (*phénomène*) karşısında edilgin kalmayıp etkindir. Karşılaşılan görünür olay, onu düşünenden varlıkca bağımsız olmakla birlikte, bilinmeye konu olması itibâriyle düşünene bağımlıdır. *Hegel*’e göre, düşünce, düşünce-olmayanı yakalayıp onun üstüne katlanır (*übergreift*). Böylece anlamdışı durumda bulunan anlamlanır. İşte, birtakım gök cisimlerine bakıp onlara, sözgelişi, samanyolu diyerek onları zihnimizde birleştiriyoruz/sentezliyoruz. Varolan olarak varolmakla birlikte, ne tuhaf bir aykırılıktır ki, o varolanın üzerinde düşünüp onu birleştirim-lemediğimiz / sentezlemediğimiz takdirde onun ‘at’ olduğunu söyleyemeyiz.

Kimi şeylerin varoluşu görünürlükte (*phénomène*) verilmemiş olmakla birlikte, onları düşünerek bilincimizde var kılınız: Din, ahlâk, güzellik ile matematik ölçüler gibi. Dışimdaki şeylerin var olduğuuna ilişkin inancım vadır. O da, öz varlığıma beslediğim inancı aydınlatıp pekiştirir. Nitekim *Eflâtun*’a kalırsa, düşünce dahî düşünmenin (*Y noēzis noēzeōs*) konusu kılınabilir. Bilinçlenme böyle gerçekleşir. Bilincin konusu dünya, katlanılarak düşünmenin verimidir. Bahsi geçen katlanarak düşünme işleminin yolunu yordamını çizense, daha önce belirtildiği üzere, yönlendiricisi ile yöneticisi akıl olan dialektik yöntemdir.

Kanıtlanmayı bekleyen, taleb eden iddia, sav (*thèse*); onu sınamak, denetlemek üzere ‘karşı’dan gelense, karşısavdır (*antithèse*). İkisinin birbirini deneyip sınamasından birleştirim (*synthèse*) ortaya çıkar. Birleştirim, sav ile karşısının birbirlerine karşı verdikleri ölüm kalım savaşı; birinin, öbürünü mahvetme mücadelesi değil; birbirlerini sınayarak tamîr çabası olup onarılmış durumda ikisini de içleştirerek aşar; ve yeniden karşısını bekler hâlde savlaşır. Dialektik düşünme tarzı ile hüneri/tekniği, âlemdeki bütün değerlerin, evrendeki olaylar ile süreçlerin, dünyadaki görünürlülerin açıklanıp bilinmesinde anahtar mesâbesindedir.

Bir şey açıklanıp bilinmezse, onun varlığından bahsedilemez. Varlığı hakkında bir şey söylememeyen, var değildir. Bir şeyin varlığını düşünüyor olacağınız ki, onun hakkında konuşalım. Şu durumda şeyleri düşünerek onları var kılıp varolanlaştıryoruz. 'Oradaki at' dedığımızde, gördüğümü kavram yoluyla varolanlaştıryorum. Kavramlaştırma bir düşünme işlemidir. *Eflâtun*'un tersine ve *Aristoteles*'e benzer biçimde *Hegel*, kavramın, düşünme aracılığıyla karşılaşılanın varlığından çekip çıkarıldığı; buna karşılık *Kant*, kavramın, karşılaşılandan önce akılca üretildiği, bilâhare zihinde duyulanla çakıştırıldığı kanısındadır. Tasvirini sunduğumuz manzaraya bakarak *Hegele* oranla *Kant*, *Eflâtun*'a daha yakın durmaktadır diyemeyiz? Diyemeyiz. Zirâ *Eflâtun*'da 'bilgi', açıkça, şüpheye yer bırakmazcasına 'varlık'tan neşet eder. *Eflâtun*'dan sonra bir daha kimse bahsettiğimiz resmi böylesine tutarlılık ve kararlılıkla çizmemiştir. Nitekim *Eflâtun*'da 'varlık'ı 'düşünmesem' de 'varlık' 'var'dır. Böyle inanıyorum diye değil. Bu, öyledir de ondan. Âlemin inşâasında 'varlık' temel yapıtaşıdır. O, düşüncenin, öyleki düşünülebilirliğin önünde ve öncesindedir. Varlık, düşünülebilendir. O, olmasa neyi düşüneceğim? Öyleyse düşünülebilirliğin şartı ve belirleyicisidir.

*Descartes*'tan itibâren 'varlık-öncelikle düşünme'nin yerini 'düşünme-öncelikli düşünüş' almıştır. Öyleki bu yeni hatta bir adım öncे çıkan *Hegele* in indinde düşünme, duyunun da duygunun da üstündedir. Duyu ile duyguya çekidüzen veren düşünmedir de ondan. Haddizâtında görünür olay (*phénomène*), düşünülendir. 'Duyuyorum, ama duyumladığımı düşünmüyorum'da 'duyumladığım'ın anlamı yoktur. Anlamı olmayanın da değeri bulunmaz. Anlamı olmayıp değer kazanmamış olan, algılanmamış sayıılır. İşte bu sebepten, görünen olaylar, maddiyâtın değil, maneviyâtın konusudurlar. Bilme işleyişinin temel birimi, düşünmenin gördüğü olaydır. Sonuçta "Maneviyâtın Fenomenolojisi"nin eğildiği, irdeleyerek incelediği düşünmeye görünen olaydır.

(3) Buraya dek özetleyerek açımlayageldiğimiz anıtlık eserini yazmağı Georg Friedrich *Hegele*, 14 ekim 1806da bitirmiştir. Bundan bir gün önceyse, *Hegele* in üniversitesinde ders okuttuğu Jena'da vukûu bulmuş meydan muharebesinde Fransız hükümdarı *Napoléon Bonaparte* (1769 – 1821), Prusya ordusunu yenip Kutsal Roma-Germen İmparatorluğunu tarih sahnesinden silerek Almanyayı işgâle başlamıştır.

Kitabın ilk baskısı bir yıl sonra, yâni 1807te gerçekleşecektir. Eser, Batı felsefe tarihinde milât mesâbesindedir. Bundan böyle Batı felsefesine "Maneviyâtın Fenomenolojisi"nden önce ile sonra diye tarih düşülecektir.

(4) Yazarın kendisine gelince; kaderin cilvesi çağların —Johann Sebastian *Bach*'la (1685 – 1750) birlikte— en müdhîş bestecisi Ludwig van *Beethoven* (1770 – 1827) ve büyük şair (1770 – 1843) Johann Christian Friedrich *Hölderlin*'le aynı tarihte ticâretle uğraşan bir ailenin oğlu olarak Stuttgart'ta dünyaya gelmiştir. Çocukluğu bolluk içinde geçmemiş olmasına rağmen, parlak zekâsıyla temâyüz ederek nitelikli okul-

larda okutulmuş, henüz beş yaşındayken de Latince öğrenmiştir. Yüksek öğrenime gittiği Tübingen üniversitesinde Friedrich Schelling (1775 – 1854) ve Hölderlin'le birlikte okumuştur. Üçü ömürlük dost olmuştur.

*Hegel*, üniversitede felsefe ile ilahiyât öğrenimlerini tamamladıktan sonra bir süre zengin ailelerde özel ders vererek geçimini sağlamıştır. Gençliğinin önemli kısmını din araştırmalarına hasretmiştir. Çalışmalarının en kayda değer ürünü olarak karşımıza “*İsâ'nın Hayatı*” çıkacaktır. Otuzlarındaysa tedricen dinin dogmacı tarafını eleştirmeye koyulmuş, kendini git gide Aydınlanmacılığa kaptırmıştır. Üniversiteye intisâb edip hoca olduktan sonra Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832), Novalis (1772 – 1801), Schlegel kardeşler (August Wilhelm: 1767 – 1845 ile Karl Wilhelm Friedrich (1772 – 1829) gibi kalburüstü talebeleri olmuştur.

Kısık sesle okutmasına rağmen, olağanüstü zengin ve çeşitliliği hâvî bilgi haznesi ve öğreticilik kâbiliyetiyle *Hegel*, derslerini câzibe merkezi kılmıştır. O kadar ki, onun sınıfı dolup taşarken, Berlin Üniversitesinde kendisiyle aynı saatte ders okutan Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) sinedek aylamıştır.<sup>3</sup> O dönemde Alman yüksek öğretim kurumlarında hocaların ücretini ders okuttukları talebeler tarafından ödendiğini düşünürsek, *Schopenhauer*'nın dillere destân *Hegel* düşmanlığını, bir nebze de olsa, anlamış oluruz. Şu, haffif tertip mizâhî rivâyet bir yana, *Hegel* ile *Schopenhauer* kişilik yapısı bakımından öylesine zıt kutuplara ayrılmışlardı ki, uzlaşabilecekleri bir payda bulmak güçtü. Yine de bir ortak paydaları vardı; o da karşı durulmaz merakları, uçsuz bucaksız bilgi dağları ve öteki Alman filosoflarıyla paylaştıkları Avrupalı olmayan medeniyetlere duydukları hayranlık.

*Schopenhauer*'nın tersine, *Hegel*, evlenip çoluk çocuğa karışmış; düzgün, ilgili bir aile babası olmuştur. *Schopenhauer*, keskin bir eleştiriçi ve güçlü bir yorumcudur. Fakat sistem kurmağa ya tevessül etmemiş ya da bunu bicerememiştir. Bu yüzden, Karl Marx'a deðin müteâkip Alman felsefesini baştan ayağa etkileyip belirlemiş Hegel sistemi hep gözüne batmıştır. Ancak, hakkı da asla yenmemeli: *Schopenhauer*, *Hegel*'in felsefesini en esâhî şekilde eleştirendir. Bir bakıma, Eskiçaðda *Eflâtun*'un karşısındaki Kinik Sinoplu Diogenes'i (412 – 323) hatırlatmaktadır.

## KAYNAKÇA

- “*Die Phänomenologie des Geistes*”; Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1952.
- Michael Inwood. “*A Hegel Dictionary*”; The Blackwell Philosopher Dictionary, Blackwell, Oxford, 1992.
- Marta Doltra Tapiola: “*Fenomenología del Espíritu*”, 286. – 289.syflı; “*Los Libros de*

<sup>3</sup> 1820, Berlin Üniversitesinde sadece kayıtlı beş talebesi olmuştur. Bu duruma çok içerleyen *Schopenhauer*, bir daha dönmemek üzere yüksekokul hocalığını terketmiştir.

- Jos Filosofos*"; Ariel, Barcelona, 2004.
- Maria Luisa Blanco "El Viaje del Espíritu", 12.s, "El País"/Babelia, Madrid, 30 haziran, 2007.
- Isidoro Reguera: "El Calvario de la Conciencia", 12.s, aynı yer.
- Luis Fernando Moreno Claros: "La Sabiduría Absoluta de Hegel", 13.s, aynı yer.
- Arthur Schopenhauer, "On the Basis of Morality" ("Über das Fundament der Moral") translated from German by E. F. J. Payne, Hackett, Indianapolis, A.B.D., 2000

# **BU SAYIDA**

## **VARLIK - BİLGİ - AHLÂK ARAŞTIRMALARI**

**Ş. TEOMAN DURALI**

Maneviyâtın Fenomenolojisi İlk Basılışının İkinci Yıldönümü

**Ş. TEOMAN DURALI**

Vefatının İkinci Yılında Tarihte En Önemli  
Fikir Binâlarından Birinin Mimarı Immanuel Kant'ı Anarken – VI

**ALİ ÇAKSU**

Aristo'da Yabancı Düşmanlığı

**HABİP TÜRKER**

Aristoteles'te Hoşlanma ve Katharsis Kavramını  
Ruhbilimsel-Varlıkbilimsel Olarak Yeniden Okuma

**Ş. TEOMAN DURALI**

Şiir

**MEHMET SABRÎ GENÇ**

Franz Brentano'nun Çağdaş Batı Felsefesine Etkileri

**EMEL KOÇ**

Homo Viator

**MEHMET ATALAY**

Düşünce Tarihinde Epistemolojik Bir Denge Unsuru Olarak Ayna Metaforu

**LÜTFİ A. ZADE**

Puslu Mantığın Doğuşu ve Evrimi  
[Çeviren: Yücel Yüksel]

Gerçek Dünyanın Kesin Olmayışının Üstesinden Gelmek:

Lütfi A.Zade ile Bir Röportaj

[Çeviren: Yücel Yüksel]

**CHARLES SANDERS PEIRCE**

Bilimlerin Bir Taslak Şeklinde Sınıflandırılması

[Çeviren: Nazlı İnönü]

## **DOĞA ARAŞTIRMALARI - BİLİM**

Fezâ Çağının Ellinci Doğum Günü

Amerikalı Öncü Genbilimci, Sunî Yaşam Yarattığını Açıkladı

**İSHAK ARSLAN**

Klasik Fizikten Kalan Metafizik Miras: Heisenberg Belirsizlik İlkesi

## **TARİH - TOPLUM - KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI**

**EŞREF ALTAS**

Kâtip Çelebi'de Ishalat Düşüncesi

**CAHİD ŞENEL**

Sahban Halifat İle: Dil, Yöntem ve Sabır

## **TÜRKÇENİN FELSEFE - BİLİM SÖZLÜĞÜ**

**Ş. TEOMAN DURALI**